

BAHARİYE GÜNESİ

15 TEMMUZ ÖZEL SAYISI

OKULUMUZDA 15 TEMMUZ SEMİNERİ

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü ile ilgili seminer okulumuz da 20 Aralık 2021 Pazartesi günü çok amaçlı salonda düzenlenmiştir. Seminer tek oturum şeklinde olmuş ve yaklaşık 100 öğrenci katılmıştır. Seminer Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Doçent Doktor Doğan TUTAK (532_563 20 53) tarafından verilmiştir. Seminerde öncelikle Demokrasi kavramı üzerinde durmuş, demokraside vatandaşların hakları ve üzerine düşen görevler bunun yanında oyları ile yönetime getirdiği iktidara nasıl sahip çıktığı yaşanan olaylardan yola çıkılarak açıklanmıştır. 15 Temmuz neden Milli Birlik ve Demokrasi günü olarak kutlandığı açıklanmıştır. Demokrasilerde yönetime seçilmenin vatandaşın siyasi hakları olan seçme hakkının kullanılması ile olduğu Anayasadaki sürenin dolması ile tekrar seçim yolu iktidarın devam edeceği veya yeni bir yönetimin başa geçebileceği anlatıldı. Demokrasilerde darbeler yer alamayacağı vurgulandı. Yapılan sunum sonrasında öğrencilerin sorularına yer verilmiştir. Öğrencilerin sorularına gerekli cevaplar Doğan TUTAK Bey tarafından cevaplanmıştır. Seminer öğrenciler açısından çok yararlı olmuştur.



6/B'DEN "VATAN"

Kırmızı beyaz bayrağımız
Dalgalar rüzgarda
Vatan için can verdik
Vermeye devam ederiz daima

ZEYNEP

Atamın kalbinde bir vatan sevgisi
Bayrağın altında bir Türk Milleti
Canım feda olsun bu vatana
Kalbinde bir vatan sevgisi

DENİZ ÇEVİK

Vatanımdır benim için tek
Oluruz hepimiz tek yürek
Sevgiyle korurum vatanımı
Gelirseniz vatanıma şaşar sizin felek

AHMET

Bir çocuk biliyorum
Vatanının önemini biliyor
Ölümüne savaşa gidiyor
Hayatını vatana feda ediyor

GÖRKEM

Bir çocuk gördüm
Vatan sevgisiyle büyüyen
Bir yaşlı gördüm
Vatan sevgisini büyüten

MELİSA

Vatanımı seviyorum
Seni korumak istiyorum
Vatan sevgisi içimde
Savaşmaktan korkmuyorum

NİSAN D.ŞAHAN

Rengimiz kırmızı ay yıldız beyaz
O sesi duyunca toplanırız hep bir ağızdan
Durmaz gözyaşlarımız ağlamadan
Rengimiz kırmızı ay yıldız beyaz

ECEM

O kadar güzel ki toprağın
Verilen canlar bin feda
Yüce dağlarına çöken dumanla
Hiç yazılmamış destan gibisin

ZEYNEP BERRA

Bir bayrağımız var kırmızı
Bir ay yıldızımız var
Beyazların beyazı
Atamdan kalma bir anı

EDA NUR

Türkiye benim vatanım
Şanıyla yaşayan
Al bayrağıyla dalgalanan
Türkiye benim vatanım

AYÇA

Atamın şanlı yolunda
Göklere yazılı destan gibisin
Hemen toplanırız bayrak altında
Ölürüz vatan uğruna

BARIŞ

Vatanımız için akıtırız bu kanı
Kanımızla çizdik bu şanlı bayrağı
Atamızın yolunda koruruz bu vatani
Emrin altındayım şanlı bayrağım

EFE

• Kadıköy Kaymakamlığı'nda çalışan Gazimiz Nusret BAYAR bir grup öğrenci ve öğretmenle ziyaret edildi.

15 TEMMUZ ŞİİRİ

Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi
Yine bir tarih yazdın dünya bunun şahidi
Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi
Can verdin vatan için yoktu bunun ötesi
O nasıl bir yürek ki, binlerce tanka bedel
Ölüm bile vız geldi, utandı senden ecel
Seninle gurur duydum Boğaziçi Köprüsü
Yeniden dile geldi Çanakkale türküsü
Seninle nöbette bak bu ülkenin tamamı
İşte böyle kutlanır demokrasi bayramı
Şimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağın
Ey şehit oğlu şehit önderisin her çağın
Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne
Bak adını nakşettik gönlümüzün büstüne
Şehitler asla ölmez ölümsüz her biriniz
Bil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz.

AHMET SELÇUK İLKAN



• Gaziler Günü için 17 Eylül Cuma günü okulumuzda Türkçe Öğretmenlerimiz Ebru TEZKAN USTA, Ayhan ALKOÇ, Özlem ELKUTLU, Evren KIZILÖZ ve Özgül GÜNGÖR tarafından tören programı hazırlandı.

GÜLSU NAİBOĞLU(ŞEHİT MURAT NAİBOĞLU'NUN EŞİ)İLE RÖPORTAJ

Gülsu Hanım, öncelikle başınız sağ olsun. Bunca işin gücün arasında bizlere kıymetli zamanınızı ayırdığınız için size çok teşekkür ederiz.

AA -Bahariye Ortaokulu olarak İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen bir proje kapsamında 15 Temmuz gazileri veya şehit yakınlarıyla bir görüşme yapmamız gerekiyordu. Aynı zamanda kızımın öğretmenini de olduğunuz için sizle görüşmemizin çok iyi olacağını düşündük. Görüşme talebimize bu yoğunluk arasında olumlu cevap verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum.

GN-Gerçekten çok yoğunum bir taraftan doktora derslerim var diğer taraftan okuldaki programı yürütmem gerekiyor. Bunun yanında bir ailenin hem annesi hem babası olarak sorumluluklarını da taşımaya çalışıyorum. Ancak bu yoğunluk da bile olsa 15 Temmuz meselesi ile ilgili çalışmalarla katkı vermek adına her zaman imkanımız olacaktır.

AA -Eşinizi bize biraz anlatır mısınız?

GN - Eşim uluslararası ticaret mezunuydu. İlk önce baba mesleğini yapmak istedi; gemi işletmeciliği yaptı. Daha sonra inşaat sektörü üzerinde gayrimenkul alım satım işine girdi. Son derece ilkeli bir insandı. Bir şeye inandığında onun için elinden geleni yapardı. Evine, ailesine, arkadaşlarına düşkün bir insandı.

AA -Elbette çok zor ama bize eşinizin nasıl şehit olduğunu anlatır mısınız?

GN - Biz yazlıktaydık. Eşim cuma günü hem İstanbul'da olurum hem Allah Teâlâ'dan başka kimseden korkmazdı. Elinde G3 olan askerin karşısında, kendi elinde bir tank varmış gibi durduğundan eminim. Eşim karşısında duran Türk askerinin kendisine silah doğrultacağını düşünmemiştir. Elinde hiçbir şey yok. Üzerinde bir kot pantolon ve açık renk bir tişört var üstünde bir şey olsa onu da görür. Korkutmak için doğrultsa bile tetiğe basacağını aklından bile geçirmemiştir. Millet olarak bile inanamazdık tetiğe basacaklarına. İnsan bu durumu kaldıramıyor. Senin askerin sana sıkıyor. Terörist olsa veyahut içmiş, sarhoş, kendinde olmayan biri yapsa bir nebze de olsa kaldırabilirsin. Ancak canını emanet ettiği asker sıkıyor. Yıllarca beyinleri yıkanmış kişiler sıkıyor. Şehitlik makamı onun en arzu ettiği şeydi. O gece bir arkadaşı ona, "Bizi bu veballerden ancak şehitlik kurtarır diyordun ya çok istediğin duan kabul oldu." diye mesaj atmış. Şehitliği arzu ediyordu. Göğüs göğse çarpışarak şehit olmayı istiyordu. Ancak öyle bir fırsat bile olmadı.

AA -İzininiz olursa çocuklar da size soru sormak istiyorlar.

GN-Elbette, buyurun.

BY -Üzerinden altı yıl geçti ama eşiniz aklınıza geldiğinde neler hissediyorsunuz?

GN -Elbette çok zor oluyor. Gün geçtikçe böyle acılarda insanların üzüntüsü azalır ama bende hiç öyle olmadı. Hep birazdan çıkıp gelecekmış gibi hissediyorum. Günlük koşuşturmalar bittiğinde kendimle kaldığımda bu duygu beni sarıyor ve sanki kapıdan içeri girecekmış gibi hissediyorum. Çok iyi bir insan olduğu için belki de bu duyguya kapılıyor olabilirim ancak dediğim gibi hala sanki birazdan kapıdan içeri girecekmış gibi hissediyorum.

AA -Bir soru da Kıvanç soracak izinle.

KD -Eşinizin şehit olduğunu çocuklarınıza nasıl anlattınız?

GN-Çok güzel bir soru. Elbette babalarının öldüğünü çocuklara anlatmak oldukça zor bir durum. Bunun yanında bir şekilde bunun çocuklara da anlatılması gerekiyor. Bir anda tatil deyken gidip gelmemesi anlaşılır bir şey değil. Kızım o zaman sekiz yaşındaydı. Olayları anlaması biraz daha mümkün olduğu için ona daha rahat anlatabildim. Biraz da babasının anlattıkları hep kulağında olduğu için ona anlatmak daha kolaydı. Ama dört yaşındaki bir çocuğa İstanbul'a gidip iki gün sonra döneceğini söyleyen babasının öldüğünü anlatmak çok zordu. Ben yapamadım zaten. Oğlum iki üç ay babasını hiç sormadı. Biz İstanbul'a geldik döndük falan bu arada babasından hiç bahsetmedi. Bu süreçte biz onu hep uzak tutmaya çalıştık. Kızım sürekli yanımdaydı. O duruma daha kolay alıştı ama oğlum babasını şehit olduktan sonra ilk kez yazlığa dönerken uçakta ancak iki ay sonra " Babam orada mı?" diye sordu. Oğluma anlatabilmek için psikolog arkadaşlarımdan destek aldık. Kızımsa daha önceleri babasının şehitlik arzusuyla ilgili konuşmalarına şahit olduğu için biraz daha çabuk durumu kavradı ve "Babam zaten en çok istediği şeye kavuşmadı mı?" diye bize bile telkinde bulundu.

AA -Sizi daha fazla yormak ve üzme istemiyoruz Hocam, son olarak bize söylemek istediğiniz bir şey var mı?

GN-Hayatta karşılaştığımız onca sıkıntıya, zorluğa rağmen dik durmaya ve vakarla yürümeye eşime söz vermişim. O sözümü yerine getirerek çocuklarımla birlikte yürümeye devam ediyorum. Hayata dair uzun soluklu planlar yapmıyorum. Çünkü neyi planlarsak planlayalım işler olacağına varıyor. Bu doğrultuda çocuklarım, öğrencilerim ve sevdiklerim için güzel şeyler düşünerek hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. Çevremdekilere de bunu öğütüyorum.

Nazik ziyaretiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Allah milletimizi bir daha böyle süreçlerle imtihan etmesin.

AA -Amin, biz de tekrardan size çok teşekkür ediyoruz. Allah tüm şehitlerimize özellikle de eşiniz Rahmetli Murat Naiboğlu Bey'e rahmet eylesin bizleri de onların şefaatine mazhar kılsın.



Öğrencilerimiz öğretmenleri ile birlikte 19 Eylül Gaziler Gününde Türkiye Muharip Gaziler Derneği ziyaret edildi.